

WINTERBANDEN

Op een overbelichte morgen
staat dit woestijndorp blank
op een glijdende eierschaal van
duif, melk en gebroken wit behang.

Straten liggen gespiegeld te rillen,
hun verschillen? Eindelijk toegedekt,
kampen beslecht culturen vervlochten.
Gij weet: hier is een wijk op antivries gezet.

Want iemand heeft vannacht asfalt geglazuurd
en van kinderkoppen cupcakes getrommeld
krokante voetenpaden aangelegd in een buurt
die anders maar wat aanmoddert.

Hier ligt nu onze diamantwijk, gewit,
gepekeld tot er eindelijk smaak in zit.
Hier worden winterbanden gesmeed;
nooit meer voor eigen deur gekeerd.

Frederik Bosmans