

Deurnenaren gevallen in 1914-1918

GESNEUELD IN 1918

LIVINUS ROSALIE CAROLUS VAN ETTERYCK

8 FEBRUARI 1918

Geboren te Antwerpen op 8 februari 1889 en overleden te Oostkerke op 26 februari 1918 gesneuveld (obusscherven in hoofd en borst). Hij was op 23 augustus 1913 te Antwerpen gehuwd met Ysewijn Leocadia, geboren te Hamme op 28 augustus 1888. Het gezin had een zoon Victor, geboren op 4 februari 1914. De man was kasseier van beroep en woonde Herentalsebaan 157 te Deurne. Korporaal milicien 1909 1 e Linie. Begraven op de militaire begraafplaats te Oeren, Sint Pietersbandenkerk, graf nr 511.

PETRUS DE SCHUTTER

18 MAART 1918

Geboren te Brasschaat op 10 juli 1887 en overleden te Sint-Joris (Nieuwendamme) bij Nieuwpoort op 18 maart 1918 (gesneuveld door een geweerkogel). Hij was op 18 januari 1913 te Ekeren gehuwd met Van Hoof Emmerentia Maria Isabella, geboren te Antwerpen op 2 juli 1888. De man was bakker van beroep, het gezin woonde Ruggeveld 118. Soldaat 2 e klasse, Milicien 1909,3 e Karabiniers, 11 e Compagnie. Begraven op de Belgische militaire begraafplaats van De Panne, graf D-22.

FRÉDÉRIC HENRI LOUIS MAQUINAY

15 MEI 1918

Geboren te Antwerpen op 21 mei 1896 en overleden te Gijverinkhove op 15 mei 1918 door een vliegtuigbom. Adjudant oorlogsvrijwilliger 1914 1 e Gidsen, 4 e Escadron. Oorspronkelijk begraven te Oeren en op 11 november 1921 herbegraven in het familiegraf op het St Fredeganduskerkhof en op 30 juni 1972 overgebracht naar het familiegraf op het Schoonselhof perk W1, rij A. Hij was de jongste zoon van de familie Maquinay – Gevers van het kasteel De Zwarte Arend. Zijn oudere broer sneuvelde in 1917. Zijn moeder overleed amper een maand later op 20 juni 1918.

HENRI MICHIELS

18 JUNI 1918

Geboren te Zichem op 17 augustus 1886 en overleden te Steenstraten Brielen op 18 juni 1918 (vermist, geen gekende begraafplaats), zoon van Michiels Pieter Eduardus en van Goossens Maria Elisabeth. Zijn moeder was overleden op 24 oktober 1914, zijn vader op 7 juli 1916. Hij had nog twee broers en een zus. Hij was dokwerker van beroep en woonde Zandstraat 125 (nu Palinckstraat) te Deurne. Soldaat 2e klasse, oorlogsvrijwilliger 1914, 1e Grenadiers 4e Compagnie.

RÉMY JOSEPH MAES

13 AUGUSTUS 1918

Geboren te Nieuwkerken en overleden te Adinkerke op 13 augustus 1918 Belgisch militair hospitaal "Cabour" Doodsoorzaak: ziekte (tyfuskoorts). Soldaat 2 e klasse milicien 1913 1e Grenadiers, 11e Compagnie. Begraven op de militaire begraafplaats te De Panne, Kerkstraat, graf B-87. Hij was veekoopman en woonde Bosuilbaan 6 zoon van Maes Vital Corneel en Van Haevenberghe Leonie

LUDOVICUS JANSOONE

18 SEPTEMBER 1918

Geboren te Borgerhout op 29 december 1897 een overleden te St-Idesbald Koksijde op 18 september 1918. Zoon van Jansoone Jan Pancratius en van Van de Ven Joanna Maria. Hij had twee broers en twee zussen. Het gezin woonde Kerkstraat 11 (nu Lakborslei) te Deurne. Soldaat 2 e klasse milicien bijzondere lichting 1916 5e Jagers te Voet. Stamnummer: 129/56163. Begraven op de militaire begraafplaats van De Panne Kerkstraat, graf B-166.

SIMON VICTOR CLAES

26 SEPTEMBER 1918

Geboren te Antwerpen op 20 september 1892 en overleden op zee "voor de kusten van Engeland" op 26 september 1918. Zoon van Claes Jan en van Verstrepen Maria Elisabeth. Hij was matroos op het Belgisch schip "S.S.Paul" dat getorpedeerd werd. Marine oorlogsvrijwilliger 1e Lansiers (dépôt des équipages) .

EDMONDUS CORNELIUS VLEMINCX

28 SEPTEMBER 1918

Geboren te Ranst op 21 november 1889 en overleden door een hoofdwonde te Langemark op 28 september 1918, zoon van Vlemincx Josephus Benecictus, landbouwer, geboren te Ruisbroek en van Roelants Maria Anna, geboren te Willebroek. Hij was gehuwd met Adriana Cornelia Roelands. Het gezin woonde Ruggelveld 72. Soldaat 1e klasse milicien 1909 15 e Artillerie, 2e Batterij. Oorspronkelijk begraven te Boezinge (graf nr 3) en op 29 oktober 1921 bijgezet op het ereperk van het Sint-Fredeganduskerkhof .

ALPHONSE VAN LOOY

29 SEPTEMBER 1918

Geboren te Deurne op 13 september 1892 en op 29 september 1918 in het Belgisch militair hospitaal Porte de Gravelines te Calais overleden aan een ziekte (bronchopneumonie). Zoon van Van Looy Frans Louis en van Steurs Maria Regina. Hij had nog zeven broers en zussen. De man was zeepzieder

van beroep. Het gezin woonde Oude Baan 20 (nu Manebruggestraat) te Deurne. Soldaat 2 e klasse milicien 1912 18 e Linie 9 e Compagnie. Stamnummer: 118/1474. Begraven op de stedelijke begraafplaats Nord te Calais (Frankrijk), en later overgebracht naar de Belgische militaire begraafplaats op deze stedelijke begraafplaats Nord, Boulevard du 8 Mai, graf 1011.

PIERRE FRANÇOIS CATHARINA DE LODDER

14 OKTOBER 1918

Geboren te Antwerpen op 1 oktober 1891 en overleden aan zijn verwondingen te Woumen Jonckershove (Houthulst) op 14 oktober 1918. Zoon van De Lodder Chrispijn en van Bastoen Rosalia. Het gezin woonde Brouwerijstraat 54 (nu Corbletstraat) te Deurne. Hij had nog een broer. De man was dokwerker. Soldaat 2 e klasse milicien 1912, 7 e Artillerie. Bijgezet in op het ereperk van St Rochuskerkhof op 26 januari 1922, overgebracht naar de begraafplaats Ruggeveld.

JAN CORNEEL SOMERS

14 OKTOBER 1918

Geboren te Deurne op 30 september 1893 en overleden te Sterrebos - Rumbeke op 14 oktober 1918. Zoon van Somers Jaak Constant en van Embrechts Maria. Hij had nog twee zussen en een broer. Het gezin woonde Leemstraat 77 (nu Drakenhoflaan) te Deurne, later Herentalsebaan 340. Hij was student. Sergeant milicien 1913 1 e Karabiniers 7 e Compagnie. Begraven op 9 augustus 1923 op de militaire begraafplaats te Houthulst, Poelkappellestraat, graf E-1-1287.

FRANÇOIS VAN DER LINDEN

14 OKTOBER 1918

Geboren te Borgerhout op 22 december 1894 en overleden te Isegem op 14 oktober 1918 (6 november 1918 volgens een schrijven van het Ministerie van Oorlog). Zoon van Van der Linden Gommarus en van Severyns Maria Elisabeth. De man was diamantbewerker en woonde Boterlaar 171 te Deurne. Soldaat 2 e klasse milicien 1914 15 e Linie 1e Compagnie. Herbegraven op het ereperk van het St-Rochuskerkhof op 26 maart 1921.

LUDOVICUS FREDERICUS WILLEM DE WINTER

14 OKTOBER 1918

Geboren te Schoten op 26.02.1894 en overleden te Moorslede op 14 oktober 1918. Zoon van De Winter Franciscus, geboren te Schoten en van Antonissen Lucia geboren te Wortel. Zij woonden Herentalsebaan 29. Soldaat 2 e klasse milicien 1914 5 e Linie 3 e Compagnie. Begraven te Houthulst , Poelkappellestraat, op de militaire begraafplaats graf Y- 992.

JOSEPH FREDEGONDE VAN HASSEL

19 OKTOBER 1918

Geboren te Deurne op 7 juni 1894 en overleden te Oostrozebeke op 19 oktober 1918 (vermist). Zoon van Van Hassel Frans Karel en van Oyen Anna Maria. Hij had een zuster, het gezin woonde te Deurne Arendstraat 63 (nu Stalinsstraat). Oorspronkelijke begraafplaats: Verbandpost, Zonnebeke op een onbekende plaats.

PETRUS JULIUS VAN ROMPAEY

25 OKTOBER 1918

Geboren te Deurne op 18 april 1894 en overleden aan zijn verwondingen (obusscherf in de knieholte) in het hospitaal van De Panne op 25 oktober 1918 en herbegraven op het ereperk van het St-Fredeganduskerkhof op 4 mei 1921. Zoon van Van Rompaey Petrus Frans en van Janssens Maria Theresia. De man was sigarenmaker, het gezin woonde Sterckxhoflei noord 4 (nu Hooftvunderlei) te Deurne. Er waren nog zes broers en zussen. Soldaat 2 e klasse oorlogsvrijwilliger 1915 18 e Linie, 8 e Compagnie .

JOSEPH LOUIS RAUS

26 OKTOBER 1918

Geboren te Ranst op 16 december 1893 en overleden te Knesselare op 26 oktober 1918. Zoon van Raus Franciscus, geboren te Broechem en van Van Bael Maria Elisabeth, geboren te Ranst, zij woonden Ruggenveld 238. Hij was magazijnier. Soldaat 2 e klasse milicien 1914 16e Linie 11e Compagnie. Oorspronkelijk begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Knesselare en op 18 december 1923 overgebracht naar het militair perk van de stedelijke begraafplaats van Aalter graf nr 40 (nr 51).

RÉMI ALPHONSE VERHAERT

1 NOVEMBER 1918

Geboren te Oevel op 8 februari 1888 (geboorteregister, niet 18.02) en overleden aan een ziekte (griep + hartzwakte) in gevangenschap te Parchim Stakendorf (Duitsland) op 1 november 1918. Zoon van Verhaert Petrus Remigius en van Wauters Theresia Philothea Soldaat 2 e klasse milicien 1908 Artillerie Versterkte Plaats Antwerpen, 8 e Batterij, hij was tuinman van beroep. Begraven te Schönberg (Schleswig-Holstein Duitsland), van een mogelijke overbrenging is niets terug te vinden noch in de documentatie van het Belgisch Leger noch in de lijst van de grafmonumenten van de militaire begraafplaats van Leopoldsburg. Op dit kerkhof zijn wel een heel aantal grafmonumenten van "onbekende" De twee broers Verhaert overleden op een of enkele dagen na mekaar. De data van het bidprentje wijken af van deze van het Belgisch Leger.

HENRI CELEST DE VISCH

3 NOVEMBER 1918

Geboren te Lokeren op 27 september 1879 en overleden in het lazaret te Mecklenburg Duitsland op 31 november 1918. Soldaat 2 e klasse Vrijwilliger met premie 1900 5e Vervoerkorps 5e Legerafdeling. Gedeporteerd naar Parchim, gevangene te Stakendorf. Oorspronkelijk begraven op het Plöner Friedhof. Begraven op de militaire begraafplaats te Leopoldsburg, Koning Leopold II laan, graf J-49.

PIERRE JOSEPH VERHAERT

5 NOVEMBER 1918

Geboren te Oevel op 7 maart 1886 en overleden aan een ziekte (griep + hartzwakte) in gevangenschap te Parchim Stakendorf (Duitsland) op 5 november 1918. Zoon van Verhaert Petrus Remigius en van Wauters Theresia Philothea Soldaat 2 e klasse milicien 1906 Artillerie Versterkte Plaats Antwerpen. Stamnummer: 14395. Hij was melkboer van beroep. Oorspronkelijk begraven te Schönberg (Schleswig-Holstein Duitsland) en op 22 oktober 1926 overgebracht naar de Belgische militaire begraafplaats te Leopoldsburg, Koning Leopold II laan, graf L- 46.

GUILLAUME FRANS DE BEUCKELAER

6 NOVEMBER 1918

Geboren te Deurne op 25 februari 1886 en overleden in krijgsgevangenschap (gedepoorteerd naar Parchim) te Stakendorf-bei-Schönberg (Duitsland) op 6 november 1918. Hij was op 25 januari 1911 te Deurne gehuwd met Borghs Maria Victoria, geboren te Geel op 27 juli 1887. Het gezin had een zoon De Beuckelaer Frans Jan, geboren te Wommelgem op 21 december 1911 en woonde Herentalsebaan 526 te Deurne. De man was voerman. Soldaat 2e klasse milicien 1906 Stamnummer: a/14220 Vestingsartillerie, Antwerpen. Begraven op de militaire begraafplaats Leopoldsburg, Koning Leopold II laan, graf J- 44. In Parchim verbleven in 1916 ongeveer 6000 Belgische krijgsgevangenen, in 1918 nog ongeveer 2400.

LOUIS CHARLES VAN DER BORGHT

6 NOVEMBER 1918

Geboren te Antwerpen op 1 september 1885 en overleden te Adinkerke op 6 november 1918, Belgisch militair hospitaal "Cabour" Doodsoorzaak: ziekte (griepige pneumonie) . Zoon van Van der Borght Ludovicus Desiderius, slachter, en van Lenaerts Joanna Maria. Hij was op 25 november 1912 te Deurne gehuwd met Van der Sanden Joanna Petronella, geboren te Deurne op 31 mei 1887. Het gezin had een dochter, Van der Borght Elisabeth Josephine, geboren te Deurne op 15 augustus 1913 en woonden Blindenstraat 14 (nu Schindestraat) te Deurne. De man was diamantbewerker. Soldaat 2 e klasse milicien 1905. Herbegraven op het ereperk van Sint-Fredeganduskerkhof op 4 mei 1921.

JACOBUS FREDEGANDUS VAN DE WOUWER

6 NOVEMBER 1918

Geboren te Deurne op 28 december 1893 en overleden op 6 november 1918. Zoon van Van de Wouwer Jan Gommarus en van Vervloedt Joanne Sophia. Hij was fabrieksarbeider en had nog zes broers en zussen. Het gezin woonde Burgerplaats 9 (nu Joostplaats) te Deurne. Soldaat 7 e Linie.

ALPHONSE PIERRE BREUGELMANS

15 NOVEMBER 1918

Geboren te Borgerhout op 24 mei 1889 en overleden in het hospitaal te Sint-Michiels Brugge op 15 november 1918 ziekte (griepelijke bronchopneumonie) . Zoon van Breugelmans Petrus Ludovicus en van Maria Philomena Brosens. Hij was op 1 augustus 1914 te Deurne gehuwd met Hannes Maria Catharina, geboren te Deurne op 10 mei 1893. De man was vloerder van beroep, het gezin woonde Mortselsteenweg 109 te Deurne. Soldaat 2e klasse milicien 1909, 1e Bataljon Karabiniers Wielrijders. Stamnummer: 137/581. Hij werd oorspronkelijk op 17 november 1918 begraven op de begraafplaats van Brugge graf nr. 504 en later overgebracht naar de Militaire begraafplaats in de Kleine Kerkhofstraat graf nr 241 te Steenbrugge.

GESNEUVELD IN 1917

J. FR. PEETERS

7 APRIL 1917

Over deze man is weinig bekend. Hij werd geboren in Deurne en overleed in Halle a/d Saale.

J. LAENEN

7 JULI 1917

Burgergevangene overleden te Dörnitz Altengrabow (Saksen-Anhalt) op 7 juli 1917 verder geen gekende gegevens. Het kamp lag op Truppenübungsplatz Altengrabow dat al in gebruik was door het Duitse leger vanaf 1893, en het werd gebruikt als krijgsgevangenenkamp Dörnitz Altengrabow tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er zaten doorheen heel de Eerste Wereldoorlog zo'n 12.000 krijgsgevangenen van verschillende landen. Vele van de geïnterneerden waren Belgen. In september 1939 werd het opnieuw een krijgsgevangenenkamp en het werd Stalag XI genoemd. In het kamp zaten Franse, Britse, Belgische, Nederlandse, Servische, Russische, Italiaanse, Amerikaanse, Slowaakse en Poolse krijgsgevangenen, allen in aparte blokken.

ROBERT JEAN GHISLAIN MARIE JOSEPH COGELS

10 JULI 1917

Geboren te Deurne op 29 mei 1890 en overleden te Clavadel Davos (Zwitserland) op 10 juli 1917, bijgezet op 23 augustus 1919 in het familiegraf op het Sint-Fredeganduskerkhof. Hij was oorlogsvrijwilliger, soldaat 2 e klasse bij de 1e karabiniers. Zoon van Cogels Frédéric Patrice Joseph Marie (ridder en sinds 1909 baron) geboren te Antwerpen op 14 april 1850 en overleden te Antwerpen op 17 februari 1932, op 1 december 1877 te Antwerpen gehuwd met de Gruben Coralie Ferdinande Marie barones, geboren te Wijnegem op het kasteel Bijckhoven op 23 juni 1858 en overleden te Mechelen op 2 april 1945. Deze familie was eigenaar van kasteel Vennenborg.

ROBERT ALBERT MARIE MAQUINAY

5 AUGUSTUS 1917

Geboren te Antwerpen op 15 juli 1893 en overleden door een obusscherf te Diksmuide op 5 augustus 1917. Adjudant milicien 1913 17 e Linie, 12 e Compagnie . Oorspronkelijk begraven te Oeren en op 11 november 1921 herbegraven in het familiegraf op het St Fredeganduskerkhof en op 30 juni 1972 overgebracht naar het familiegraf op het Schoonselhof perk W1, rij A. Hij was de zoon van de familie Maquinay – Gevers die eigenaar was van het Kasteel De Zwarte Arend.

GABRIELA MARIE EMILIA VAN OVERLOOP

21 OKTOBER 1917

Geboren te Kieldrecht op 18 februari 1893 en overleden te Lommel (grensdraad) op 21 oktober 1917. Zij was de dochter van Van Overloop Alfons en van Van Eeken Cordula Amelia. Het gezin had nog zeven kinderen en woonde Herentalsebaan 261 te Deurne. In het voorjaar van 1915 werd de "dodendraad" aangelegd. De dodendraad was een elektrische versperring aan de grens tussen België en Nederland tijdens WO I over een afstand van 332 km van het Zwin in Knokke tot de voorsteden van Aken.

GESNEUVELD IN 1916

JACOB PROSPER JACOBS

5 FEBRUARI 1916

Geboren te Deurne op 16 juni 1892 en overleden in de ambulance "Océan" te De Panne op 5 februari 1916. Zoon van Jacobs Jan Frans en van Verschueren Maria Carolina. Hij had nog twee zussen en twee broers. De man was letterzetter. Het gezin woonde Sint-Jozefstraat 57 (nu Merksemsteenweg) te Deurne.

FREDEGAND JOZEF BAETS

14 MAART 1916

Geboren te Deurne op 15 februari 1896 en overleden te Kaaskerke - Alveringem op 14 maart 1916. Zoon van Baets Petrus Frans en van Seyen Marie Elisabeth. Het gezin woonde Turnhoutsebaan 35 te Deurne. Korporaal oorlogsvrijwilliger 1914, mitrailleur 8e Linie, 1e Compagnie Mitrailleurs. Stamnummer 108/58690. Drager van het Militaire Ereteken 2e klasse met palm en van het Oorlogskruis. Zoon van Baets Petrus Frans, geboren te Deurne op 11 oktober 1863 en van Seyen Maria Elisabeth, geboren te Deurne. De man was kuiper en dwangbeveldrager. Het gezin had zes kinderen. Oorspronkelijk begraven te Adinkerke. De burgerlijke begraafplaats van Adinkerke is gelegen rondom de Sint-Audomaruskerk langs de Dorpsstraat. Verspreid over dit kerkhof zijn meerdere graven van Belgische militairen terug te vinden. Bijgezet op het ereperk Sint-Fredeganduskerkhof op 4 juni 1921.

ALPHONSE CLAES

2 APRIL 1916

Claes Alphonse, geboren te Putte op 5 november 1889 en overleden in Adinkerke Hôpital Cabour op 2 april 1916. Zoon van Claes Joannes Baptista en van Vanden Brande Anna Maria. Hij woonde in de Molenstraat 46, nu Lundenstraat Soldaat tweede klasse bij het 13de Linie 113/27667 Hij werd gewond in Diksmuide, zijn rechterarm werd afgerukt. Hij werd begraven in Adinkerke op de militaire begraafplaats graf nr 1542

JOSEPH LEOPOLD VERSWYVER

21 MEI 1916

Geboren te Antwerpen op 8 oktober 1893 en overleden te Diksmuide op 21 mei 1916, zoon van Verswyver Josephus Ludovicus, geboren te Antwerpen, en van Smits Anna Catahrina, geboren te Deurne.

HENDRIK LODEWIJK ADRIAENSSENS

7 OKTOBER 2016

Geboren te Antwerpen op 13 juli 1891 en overleden te Diksmuide op 7 oktober 1916. Zoon van Adriaenssens Louis Petrus Jozef en van Verheyen Henrica. De man was sigarenmaker. Het gezin woonde Schuttershof 5 (nu Rosenstraat) te Deurne. Soldaat 2e klasse oorlogsvrijwilliger 11e Linie 8 e Compagnie. Hij overleed tijdens zijn overbrenging naar de hulppost in Alveringem nadat hij door een kogel was getroffen Hij werd begraven op de militaire begraafplaats te Adinkerke, Heldenweg, graf nummer 1195.

FR. RYMENANTS

12 DECEMBER

Rymenants Fr. Overleden te Soltau op 12 december 1916 (geen verdere gegevens bekend). In Soltau (Hannover) verbleven in 1915 17.000 Belgische krijgsgevangenen in 1917 nog 14.500.

FR. MARIËN

27 DECEMBER 1916

Over deze man is weinig bekend. Hij overleed op 27 december in Klein Wittenberg (Sachsen Anhalt)

GESNEUVELD IN 1915

JEAN HELLEMANS

20 FEBRUARI

Geboren te Deurne op 24 mei 1893 en overleden in het Ambulance "Institut Saint-Pierre", "Hôpital temporaire", rue du Four à Chaux n° 24 te Calais (Frankrijk) op 20 februari 1915. Hij was de zoon van Jan Frans Fredegandus Hellemans en Maria Borremans . De man was diamantbewerker, het gezin woonde Herentalsebaan 260 te Deurne. Soldaat 2e klasse oorlogsvrijwilliger 1e Jagers te Voet, 4e Compagnie Mitrailleurs 3e legerdivisie. Begraven te Calais op het Belgische militair ereperk van de stedelijke begraafplaats Nord, Boulevard du 8 Mai, graf nr 613.

PIETER DEN HONDT

13 JULI

Geboren te Deurne op 26 maart 1898 en overleden te Sint-Jacobs-Kapelle op 13 juli 1915 (14 juli volgens grafmonument). Hij was de zoon van Frans Den Hondt en van Barbara Francisca De Keyser. Hij had nog twee broers en een zus. Hij was timmerman, het gezin woonde Weversfabriekstraat 142, later Waterbaan 17. Soldaat 2 e klasse milicien 1914, 5 e Linie 4 e Compagnie. Stamnummer: 105/424. Hij was eerst begraven op de begraafplaats van Sint-Jacobs-Kapelle maar werd later overgebracht naar de Belgische militaire begraafplaats in De Panne, Kerkstraat, graf P – 63.

CORNEEL VAN LOMMEL

6 OKTOBER

Geboren te Borgerhout op 23 november 1886 en overleden in het Engelse Belgian Field Hospital "Clep" te Hoogstade op 6 oktober 1915. Hij overleed aan de gevolgen van een kogel die hij op 2 oktober in Noordschote in de buik kreeg. Hij was de zoon van Constant Van Lommel en Philippina Ivens. Soldaat 2 e klasse milicien 1906 2 e Linie 14 e Compagnie. Begraven op de militaire begraafplaats te Hoogstade, Brouwerijstraat, graf nr 49.

HET BELGIAN FIELD HOSPITAL CLEP IN HOOGSTADE

6 OKTOBER 1915

Corneel Van Lommel stierf in dit hospitaal. Het werd ingericht in het godshuis uit 1876 opgericht met het legaat van Joseph Clep, een Franse notaris en volksvertegenwoordiger. Op 29 januari 1915 werd het rustoord uitgekozen om het 'Belgian Field Hospital' te herbergen, dat uit het Bisschoppelijk College van Veurne moest verdwijnen uit veiligheidsoverwegingen. Het 'Belgian Field Hospital' te Hoogstade bewees grote diensten tijdens de Tweede Slag bij Ieper, met de eerste Duitse gasaanval op 22 april 1915. Op 15 mei 1916 werd het 'Belgian Field Hospital' een Belgisch militair veldhospitaal, met Belgisch personeel, op enkele 'nurses' na. De gewonden en zieken kregen meermaals het bezoek van Koning Albert en Koningin Elisabeth.

6 OKTOBER 1915

Oorlogsvrijwilliger en chirurg Ch. Willems was na zijn werk in Duinkerke door de Inspecteur Général van de 'Service du Santé' van het Belgische Leger Mélis, naar Hoogstade gezonden. Daar was hij medisch directeur van het 'Belgian Field Hospital'. Hij behield de leiding toen het een Belgisch veldhospitaal werd. Deze kolonel-geneesheer was in het burgerlijk leven hoofdchirurg van het Gentse Bijloke-hospitaal en professor aan de Universiteit Gent. Hij had reeds vóór WOI de aandacht van de medische wereld op zich gevestigd door zijn kennis en talent. Hij verbeterde talrijke operationele methodes en had ervaring opgedaan in de Balkanoorlog.

6 OKTOBER 1915

In het gebouw van het rustoord zelf werden 8 operatietafels geïnstalleerd die doorlopend bediend konden worden. In dat gebouw werden ook alle dokters en personeel gelogeed. Voor de gewonden zelf werden 6 grote barakken opgetrokken. De capaciteit bedroeg 200 bedden. Het waren vooral zwaargewonden die hier geopereerd werden. Van mei tot en met oktober 1916 overleden 32% van de patiënten; van november 1916 tot en met oktober 1917, 19%. In de totaal zouden zowat 1320 militairen overlijden in het militair veldhospitaal Clep. In juli 1917 werden aan het front 3 chirurgische voorposten opgericht, om te vermijden dat gekwetsten met buikwonden op weg naar een veldhospitaal zouden overlijden aan infecties of bloeduitstortingen. Met het Bevrijdingsoffensief eind september 1918 draaide het veldhospitaal te Hoogstade opnieuw op volle toeren.

PIETER GILLIS

3 DECEMBER

Geboren te Deurne op 6 oktober 1881 en overleden in het asiel van Villejuif (Val de Marne, Frankrijk) op 3 december 1915. Hij was de zoon van Ferdinand Gillis en Joanna van Pulinckx. De man was dokwerker, woonde Merksemsteenweg 60 Soldaat 1e linie Stamnummer: 101/52812.

DE EERSTE LINIE

3 DECEMBER 1915

Bij de mobilisatie van Augustus 1914 werd het 1e Linie, dat in Gent garnizoen hield, ontbonden. De aldus gevormde 21e Linie maakte de eerste gemengde brigade uit. Die werd in het begin van de oorlog naar de verdedigingsstelling der Gete gericht. Na de terugtocht onder Antwerpen, namen de twee regimenten deel aan de uitvallen van het veldleger: zij onderscheidden zich op 25 en 26 augustus 1914 op den westeroever van het kanaal van Willebroek en op 10 en 11 september op het front Humbeek - den Heuvel - Eversem. Na den aftocht van Antwerpen naar den IJzer, werd de 21e Linie ontbonden. De 1e Linie nam van 17 tot 31 oktober 1914 deel aan de slag bij Diksmuide. Toen de stad viel op 10 November 1914 "werd een zijner bataljons op vreeselijke wijze gedund". Het regiment bleef deelnemen aan de «heilige wacht» en bezette de verschillende sectors van het front.

GESNEUVELD IN 1914

Petrus Hillen

11 MAART 1890 - 19 AUGUSTUS 1914



Petrus Hillen werd geboren in Deurne op 11 maart 1890 en sneuvelde in Aarschot op 19 augustus 1914. Hij was op 7 oktober 1911 gehuwd met Lenaerts Catharina, geboren te Deurne op 18 mei 1891. De man was loodgieter. Zoon van Petrus Hillen en van Catharina Luyts. Het gezin woonde Kerkstraat 35 (nu Lakborslei) te Deurne.

Soldaat 2 e klasse milicien 1910 9 e Linie, 4 e Compagnie mitrailleurs.

Begraven te Aarschot op het militair perk van de stedelijke begraafplaats, graf nr 27 (nr 89).

ACHTERGROND

Op 18 augustus komt het 9de Linie regiment vanuit Leuven aan in Aarschot. Het regiment stelt zich op ten noordoosten van de stad richting Herselt, Gijmel en Langdorp. De 4de compagnie van het 1ste bataljon verschanst zich achter de bermen van het knooppunt van de spoorwegen Antwerpen – Leuven – Aken.

In de ochtend van 19 augustus komt het tot een gevecht dat bekend zou worden als de 'Slag bij Aarschot'. In de vroege ochtend stuiten oprukkende Duitse troepen op de verschanste Belgen. Door een paar achter de berm geplaatste machinegeweren kunnen de Belgen de opmars even ophouden. Maar als de Duitsers hun artillerie opstellen, worden de posities snel onhoudbaar. De Belgen trekken zich terug, maar dit bevel komt te laat terecht bij de 4de compagnie van kapitein Gilson. Uiteindelijk trekken ze zich rond 08.00 u terug onder hevig vuur. In totaal sneuvelen een 120-tal Belgen. Een aantal gewonde en gevangengenomen Belgische soldaten worden door Duitse soldaten afgemaakt. In de buurt van het slagveld worden burgers worden uit hun huizen gejaagd en neergeschoten.

Rond 18u30 staat de Duitse bevelhebber van de 8ste Infanterie Brigade, Generaal-Majoor Stenger, met twee officieren op het balkon van de woning van de burgemeester aan de Grote Markt. Plots vallen er terug schoten. Stenger valt neer, getroffen door 7 kogels.

Wat volgt werd later de 'Bloednacht' van Aarschot genoemd. De huizen rond de markt worden doorzocht op zoek naar de franc tireurs en in brand gestoken. De bewoners worden bijeen gedreven. Een groep mannen wordt meegenomen naar een weide aan de Leuvensesteenweg. Per drie worden de gevangenen neergeschoten. In het massagraf worden later 75 lichamen gevonden.

Een andere groep gevangenen wordt later op de avond iets verder op de steenweg geleid. Bij deze groep zit de burgemeester en zijn 17-jarige zoon. De Duitsers beschuldigen de zoon van de moord op Stenger. De groep wordt hier de hele nacht vastgehouden.

De ochtend van 20 augustus beslissen de Duitse officieren om, zoals bedreigd, ook één op drie van deze groep terecht te stellen. Opnieuw vallen 29 doden, waaronder de burgemeester en zijn zoon. Intussen gaat het plunderen en afbranden van de stad verder.

De burgers die nog in de stad rondzwerven worden in de kerk opgesloten. Een 400 à 500 tal gevangenen worden hier dagen vastgehouden. Enkele keren wordt er bedreigd met nieuwe executies. Af en toe worden groepen weggeleid om loopgraven te graven of werken uit te voeren. Op 6 september worden 300 gevangenen per trein weggevoerd naar het Sennelager kamp in Duitsland.

Balans voor de stad van de Duitse inval: 480 huizen zijn afgebrand, 180 burgers zijn omgekomen.

Bron: Forum eerste wereldoorlog

Petrus Jozef Horemans

27 APRIL 1879 - 21 AUGUSTUS 1914



Petrus Horemans werd geboren in Deurne op 27 april 1879 en sneuvelde in Boninne bij Namen op 21 augustus 1914. Hij was op 29 april 1899 te Deurne gehuwd met Eulalie Van Dyck. Het gezin had acht kinderen en woonde Sint-Jozefstraat 88 (nu Merksemsteenweg) te Deurne. De man was schildersgast.

Soldaat 2 e klasse milicien 1899 8 e Linie.

Vermist.

ACHTERGROND

"Tot 16 augustus zou het rustig blijven in de buurt van Namur, de Duitsers waren immers druk bezig in de streek van Luik. Na de val van voornoemde stad besloot Von Bulow om zijn aandacht op Namen te vestigen. Er werd aangenomen dat dit een makkelijkere taak zou zijn dan Luik want bij het garnizoen van Namen was het moreel zwak, was er een tekort aan munitie en manschappen. Volgens Duitse berekeningen zouden 107.000 Duitsers maar hoeven af te rekenen met 37.000 Belgen. Luitenant-Generaal Michel was echter vastbesloten om stand te houden tot het 5e Franse leger hem ter hulp zou komen.

Op 20 augustus werd het ernst en infanterieaanvallen worden gelanceerd met als objectief het fort van Marchevelette. Een dag later was de zware artillerie geïnstalleerd en werd het fort en zijn omgeving onder vuur genomen. In de loop van de 22 augustus valt het 5e Duitse Garde Regiment de stellingen van het I/8e aan te Wartet, en ondanks het felle weerstand biedt moet het zich terugtrekken naar Boninne.

Op 23 augustus wordt het bevel tot de terugtocht gegeven en bezetten de Duitsers Namen. "

Op 3 augustus 1914, instaleren de Belgische troepen van het 8e regiment zich bij de burgers van Boninne, Gelbressée en Marchevelette terwijl zijn staf onder leiding van majoor Artan de Saint-Martin, et klooster van Marche-les-Dames bezetten. De bomen worden afgezaagd tot één meter hoog, de wegen worden gebaricadeerd en onder water gezet, verschillende huizen worden vernietigd en prikkeldraad geïnstalleerd voor de verdediging van de intervallen van de omringende forten van van de stad Namen.

Op 20 augustus bezetten de Belgische soldaten van de 8e en de 10e Linierregimenten permanent de loopgraven, de waakzaamheid wordt verhoogd, enkele groepen Ulanen vallen de fortengordel van Namen aan. De plaatselijke état-major neemt zijn intrek in het gemeentehuis van het dorp Cognelée. Laat in de namiddag vallen de eerste granaten in het dorp, de bevolking vlucht in paniek. Op 21 augustus worden de vele gewonden in de kleine kerk van Cognelée bijeen gebracht. De kanonnen van het fort openen het vuur en de respons is overweldigend, een onbeschrijflijke hel.

Op 22 augustus komt een granaat terecht op het munitiedepot en veroorzaakt een enorme explosie, velen zijn zwaar verbrand

Bron: Forum eerste wereldoorlog



Ernest Claes beschreef in "Namen 1914" op blz.56 hoe er deze kerktoeren uitzag na de beschietingen: "Met witte gezichten en starre blikken zitten ze gehurkt tegen de schans en kijken naar het dorp, naar de kerktoeren waar een granaat een hoek van de vierkante bouw heeft weggeslagen. Een grote opening, waardoor een paar zwarte balken zichtbaar zijn, gaapt akelig over de huizen en de tuinen."

Jozef August Van Audenrode

12 FEBRUARI 1886 - 26 AUGUSTUS 1914



Van Audenrode werd geboren te Deurne op 12 februari 1886 en overleden te Haacht op 26 augustus 1914. Hij was op 6 augustus 1913 te Merksem gehuwd met Van Extergem Maria Elisa, geboren te Lokeren op 9 mei 1887. Het gezin woonde Kronenburgstraat 43 (nu Tweemontstraat) te Deurne. De man was metserdiender. Hij was de zoon van Van Audenrode Hubertus, metsersgast, en van Callens Maria Christina.

Soldaat 2e klasse milicien 1906 7e Linie.

Oorspronkelijk begraven te Haacht graf 2830 en later overgebracht naar de militaire begraafplaats van Veltem-Beisen (bij Leuven) graf 136.

ACHTERGROND

Tijdens "Eerste Uitval uit Antwerpen" van 24 tot 26 augustus 1914 worden een aantal gevechten geleverd: te Impde op 24 augustus, te Weerde op 25 en 26 augustus, te Hofstade-Schiplaken op 25 en 26 augustus en te Haacht op 26 augustus.

Edouard Hellemans

15 SEPTEMBER 1887 - 26 AUGUSTUS 1914

Geboren te Onze Lieve Vrouw Waver op 15 september 1887 en overleden te Houtem (bij Epegem) op 26 augustus 1914. Zoon van Hellemans Petrus, geboren te Putte bij Mechelen en van Van Eycken Rosalia, geboren te Keerbergen.

Soldaat 2 e klasse milicien 1908 2e Jagers te Voet 8e Compagnie.

ACHTERGROND

De Slag van Houtem vond plaats op 25 en 26 augustus 1914. Er sneuvelden 28 Belgische soldaten. Omdat volgens de Duitsers burgers op hen geschoten hadden, brandden ze in totaal dertig huizen plat. Er werd een groot aantal burgers gedeporteerd, twaalf burgers werden vermoord

De heldendaad van andere een soldaat van het 2de Jagers te voet blijft in de herinnering. Dat regiment opereerde op 26 augustus 1914 aan de oostkant van de Willebroekse vaart en kreeg het bevel zich meester te maken van de Verbrande brug, in die tijd een model dat openklapte in het midden en opgedraaid moest worden aan beide kanten. De oprukkende Belgische militairen draaiden de brug aan de oostkant naar beneden, maar konden dat niet doen aan de westkant, de overkant, waar de Duitsers al hun voorposten hadden. Wat toen gedaan? Een soldaat bood zich vrijwillig aan om het erop te wagen naar de overkant te zwemmen en de brug ook daar naar beneden te draaien. Voordat hij in het water sprong, gaf hij aan een officier een briefje met zijn naam erop, en terwijl de dappere man naar de overkant zwom, riep zijn pelotonscommandant hem na: 'Soldaat Trésignies, ik benoem u tot korporaal'. Waarop de nieuwbakken korporaal tijdens het draaien aan het bruggenwiel door de vijand werd doodgeschoten en voor altijd de held van de Verbrande brug werd.

Henri Hens

26 APRIL 1893 - 12 SEPTEMBER 1914

Henri Hens werd geboren te Deurne op 26 april 1893 en overleden te Tildonk op 12 september 1914. Zoon van Jan Gerard Hens en van Joanna Peeters. Hij had nog een broer. Het gezin woonde Boterlaarbaan 99. De man was katoenbewerker.

Soldaat 2e klasse milicien 1913 2e Karabiniers.

Begraven op 25 augustus 1924 te Veltem-Beissem op de Belgische militaire begraafplaats, Brusselse steenweg, graf nr 600.

ACHTERGROND

Het Brussels regiment, gekazerneerd op de Daillyplaats vormde, in Augustus 1914, bij ontubbeling, het 4e Karabiniers. De twee regimenten maakten de infanterie uit van de 20e gemengde brigade die op 6 Augustus naar Grez-Doiceau trok en tot 19 Augustus in die streek bleef.

Den 29n Augustus nemen de twee regimenten, die te Borsbeek gekantonneerd zijn, deel aan den eersten uitval rond Antwerpen, op het front Hofstade-Schiplaken, en den 11n September vallen zij aan in de richting van Tildonck, op het front WolvenhoekHambosch.

Het 2e en het 4e Karabiniers worden erg beproefd en op 17 September worden de overlevenden van het 4e Karabiniers in de gelederen van het 2e Karabiniers opgenomen.

Tijdens het beleg van Antwerpen voert het regiment werken uit te Hingene, daarna verdedigt het den sector Duffel-Lier. Het neemt deel aan den nachtelijken tegenaanval van 5 op 6 October.

In den loop van den slag aan den IJzer voert het 2e Karabiniers, op 22 October, den zeer moorddadigen tegenaanval uit in de bocht van Tervate en verdedigt daarna Stuivekenskerke. Het ondergaat zware verliezen aan officieren, gegradueerden en soldaten.

Den 22n April 1915 nemen het 3e en het 4e bataljon van het regiment deel aan de gevechten te Steenstraat, waar de Duitschers voor de eerste maal stikgassen gebruiken. Den 20n December 1916 wordt het 4e Karabiniers opnieuw gevormd met elementen van het 2e Karabiniers.

Den 1n Februari 1918 vormt het regiment, met het 1e en het 3e Karabiniers, de 6e Infanteriedivisie.

Tijdens het bevrijdingsoffensief onderscheidt het regiment zich door het veroveren der Duitsche stellingen tot aan Westroozebeke. In den slag Torhout-Tielt neemt het 2e Karabiniers, op 14 October, Rumbeke in; na zware verliezen te hebben geleden bereikt het, den 17n October, den Ketelberg ten Oosten van Ingelmunster. Het wordt afgelost en noordwaarts gestuurd. Den 21n October bezet het Brugge dat sedert 48 uren bevrijd is en den 25e October begeleidt het de Koninklijke Familie die er hare « Blijde Intrede » doet.

Met de regimenten der 6e Infanteriedivisie houdt het 2e Karabiniers, tot den wapenstilstand, de wacht in het bevrijde gebied. Zijn vaandel draagt de vermeldingen: IJzer, Westroozebeke, Rumbeke, Tervate, Antwerpen, Steenstraat, en is versierd met den nestel in de kleur van het lint der Leopoldsorde.

bron:

<http://www.tenboome.webruimtehosting.net/guldenboek/Guldenboekprojecttotaal/regimenten/2kar.htm>

Louis Van den Broeck

20 JANUARI 1892 - 28 SEPTEMBER 1914

Geboren te Deurne op 20 januari 1892 en overleden in het gasthuis te Antwerpen op 28 september 1914. Hij was op 20 januari 1914 te Antwerpen gehuwd met Deckers Maria Eulalia, geboren te Morkhoven op 24 november 1887. Het gezin woonde Kronenburgstraat 41 (nu Tweemontstraat) te Deurne, de man was plafonneerder.

Soldaat 2e klasse milicien 1912 5e Linie. Stamnummer: 225/57484.

Begraven op de militaire begraafplaats van het Schoonselhof, graf nr L 6-11.

ACHTERGROND

Het 5e Linieregiment hield in 1914 garnizoen te Antwerpen; bij de mobilisatie in Augustus werd het ont dubbeld en, samen met het 25e Linie, vormde het de 5e gemengde brigade, die met de 6e en de 7e de 11e Legerdivisie uitmaakte.

Het 5e Linie nam in Augustus en September 1914 deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen. Den 12e September, te Molen, gehucht van Rotselaar-bij-Leuven, lijdt het ontzettende verliezen zoowel aan officieren, als aan gegraduateerden en soldaten.

In October, aan den IJzer, onderscheidt het regiment zich te Ramskapelle en te Lombardzijde. Daarna neemt het deel aan de heilige wacht.

Jacobus Josephus De Vriendt

7 OKTOBER 1890 - 6 OKTOBER 1914

Geboren te Antwerpen op 7 oktober 1890 en overleden te Rumst op 6 oktober 1914. Hij was op 25 januari 1913 te Antwerpen gehuwd met Foret Emma Louise Marie Christina, geboren te Oudenaarde op 6 september 1885. Zij hadden een dochter De Vriendt Jeanne Louise, geboren te Deurne op 31 mei 1913. Het gezin woonde Kronenburgstraat 41(nu Tweemontstraat) te Deurne. De man was fabrieksarbeider.

Soldaat 2e klasse milicien 1910 9e Linie, 8e Compagnie.

Oorspronkelijk begraven op de stedelijke begraafplaats van Mechelen, graf 281 en nadien overgebracht naar het ereperk op dezelfde begraafplaats graf 68.

ACHTERGROND

Bij de mobilisatie werd het Negende Linie, zoals alle actieve eenheden, ontbonden in het Negende Linie zelf en het Negenentwintigste Linie. Samen vormden zij de Negende Gemengde Brigade, die deel uitmaakte van de Derde Legerdivisie.

Tijdens de nacht van 5 op 6 augustus verdiende het Regiment zijn eerste eervolle vermelding door het ruim aandeel dat het had in de overwinning te Luik (Sart-Tilman).

Ondanks deze mooie overwinning kon de Duitse opmars niet worden gestopt. Daarenboven waren de verliezen zo aanzienlijk dat de twee Regimenten noodgedwongen moesten worden samengevoegd en zelfs dan werd de normale slagorde en getalsterkte nog niet bereikt.

Om de verdediging van Antwerpen te kunnen voorbereiden moest het Duitse offensief worden afgeremd en ook bij dit verdragingsdefensief, van 18 en 19 augustus 1914, onderscheidde Het

Negende zich met brio. In de streek van Leuven/Aarschot werd een verwoed Duits offensief in de kiem gesmoord.

Zodra de stad Antwerpen verdedigd was, onderscheidde het Negende Linie zich een volgende maal. Het zou actief deelnemen aan de Tweede Uitval uit Antwerpen. Op 10 september werd in de streek van Haacht een zoveelste veldslag uitgevochten.

Eens te meer bleek de Duitse overmacht te groot en diende ons Regiment zich terug te trekken naar de IJzer. Tijdens deze veldslagen sleepte het Negende Linie een derde eervolle vermelding in de wacht door zich heldhaftig te gedragen in de schitterende tegenaanvallen te Lombardzijde op 22 en 23 oktober 1914.

De volgende vier jaren zouden er zijn van verbeten gevechten voor elke meter grondgebied. Het lot van het 9de leek op 17 april 1918 bezegeld te Merckem. Een enorm Duits offensief schiep een gat van 1800 meter in de verdedigingslinie van onze stellingen. De gehuchten Asschoop en Jezuietengoed werden tot de laatste man en patroon verdedigd. Een met leeuwenmoed uitgevoerde tegenaanval, brak echter de Duitse toevoerder. Het zou het begin van het einde betekenen voor de Duitse agressor. Er werden meer dan 700 krijgsgevangenen gemaakt.

Dit heldhaftig vertoon zou het Negende Linie de vermelding "Merckem" opleveren. Tevens werd dit wapenfeit bekroond met het Kruis van Ridder in de Leopoldsorde. Koning Albert I speldde dit bijzonder eerbewijs persoonlijk op ons vaandel op 29 juli 1918.

Van dan af volgen de Belgische offensieven elkaar snel op en ook hier ontbrak ons Regiment niet op het appel. Op 28 en 29 september wordt te Stadenberg de laatste Duitse tegenstand gebroken. Ook hier worden tal van krijgsgevangenen gemaakt maar dit ten koste van enorme verliezen. Het totale effectief van het Negende Linie bedroeg op dat moment nog slechts 1300 man.

Ondanks alles rukte Het Negende verder op landinwaarts . Door de verdrukke bevolking op gejuich onthaald, bereikte Het Negende als allereerste de Leie op 14 oktober 1918. Een zoveelste vermelding zou op het D.O. verschijnen. Onze helden streden met veel moed en zelfopoffering voor onze vrijheid. Velen, 35 officieren, 115 onderofficieren en 1000 manschappen betaalden het met hun leven. De vermeldingen die ons Vaandel sieren zijn dan ook niet gering:

LUIK

MERCKEM

IJZER

STADENBERG

DE LEIE

ANTWERPEN

LOMBARTZIJDE

Uit: www.negendelinie.be

Cesar Henricus Ludovicus Van Overloop

26 SEPTEMBER 1891 - 7 OKTOBER 1914

Geboren te Kieldrecht op 26 september 1891 en overleden te Lier op 7 oktober 1914

Sergeant beroepsvrijwilliger 1909 7e Linie 11e Compagnie.

Begraven op de militaire begraafplaats, Mechelsesteenweg te Lier, graf nr 142



DE WEG VAN LINT NAAR LIER

De weg van Lint naar Lier, bij het gehucht Pullaar. Hier is op diverse plaatsen de originele weg van 1914 nog te zien. De weg splitst op richting Lier of Boechout te Pullaar en werd als terugtochtroute gebruikt door oa. het 7e Linieregiment.



Slachtoffers van de stadsbeschieting van 8 oktober 1914

ACHTERGROND

Op 6 oktober hadden de Duitsers artilleriestukken opgesteld in het bruggenhoofd op schootsafstand van de stadskern. Op woensdag 7 oktober eisten ze de overgave van de stad, zo niet zou overgegaan worden tot bombarderen. De militaire autoriteit en de burgerautoriteit van de stad en vesting weigerden en om 11 uur 's avonds begon de beschieting van de stad. Meer dan 4000 obussen en 140 zepelinbommen vielen op de stad

Het bombardement van Antwerpen in 1914 duurde van 7 oktober te middernacht tot omstreeks het middaguur van 9 oktober. Gemiddeld vielen er vier bommen per minuut of circa 8.000 in het totaal. Veel mensen sloegen op de vlucht.



JAN AUGUST HERWYN

Geboren te Ranst op 4 september 1878 en overleden te Berchem op 8 oktober 1914, zoon van Joannes Baptista Herwijn, geboren te Ranst, en van Elisabeth Van den Broeck, geboren te Wommelgem. Hij was op 15 april 1899 te Deurne gehuwd met Joanna Leonia Van Hole, geboren te Deurne op 2 april 1879. Het gezin had twee zonen en twee dochters en woonde Ruggeveld 70 te Deurne. De man was gasarbeider.

ANTONIUS LUDOVICUS LE BRUYN

Geboren te Broechem op 22 maart 1883 en overleden te Berchem op 8 oktober 1914, zoon van Petrus Josephus Le Bruyn, geboren te Zoersel, en van Regina Van den Heurck, geboren te Pulderbos. Hij was op 13 juni 1903 te Deurne gehuwd met Joanna Maria Julia Van Cauwenbergh, geboren te Deurne op 16 november 1882. Het gezin had vier zonen en twee dochters. Hun jongste dochter is, amper 5 maand oud, overleden op 24 juni 1914 en hun jongste zoon Arthur is postuum geboren op 20 maart 1915. Het gezin woonde Oude Baan 155 (nu Manebruggestraat) te Deurne. De man was gasarbeider.



Herwyn en Le Bruyn werden later begraven op het St Fredeganduskerkhof in het ereperk voor invaliden (nu op het Ruggelveldkerkhof). Waar ze oorspronkelijk werden begraven en wanneer ze werden overgebracht naar het ereperk blijft een vraagteken.

Beiden waren "gaswerker" van beroep. Zij kwamen om tijdens het bombardement bij hun dagelijkse arbeid.

HET GEZIN NOBELS - LUYCKX

Het gezin Nobels-Luyckx was, zoals zo velen, op de vlucht maar werd in Borgerhout nabij Deurne Huiskens aan de Deurnebrug verrast door het bombardement. De arm van smid Nobels werd afgerukt. Hij overleed dadelijk na zijn overbrenging in het Sint Erasmusziekenhuis te Borgerhout. Zijn echtgenote, die hem vergezelde, werd op slag gedood (uit Het Vlaamsch Heelal, XXXVII, nr. 41 van 7 november 1914). Ook vader Julianus Nobels werd zwaar gekwetst en overleed een maand later aan zijn verwondingen. Hun éénjarig kind Julia Regina daarentegen overleefde de ramp in haar kinderwagen zonder enig letsel.

Op de overlijdensakte van Jozef Thomas Nobels, opgesteld te Borgerhout op 20 oktober 1914, werd op 14 maart 1923 de tekst 'Stierf voor België' toegevoegd.

Julianus Nobels, geboren te Hamme op 17 april 1844 en overleden te Deurne op 19 november 1914, wagenmaker, en zijn zoon en schoondochter

Josephus Thomas Nobels, geboren te Borgerhout op 20 december 1886 en overleden te Borgerhout op 8 oktober 1914, smid, rijtuigmaker, gehuwd te Deurne op 3 januari 1912 met

Maria Constantia Luyckx, geboren te Deurne op 14 mei 1889 en overleden te Deurne op 8 oktober 1914. Het gezin had een dochter. Zij woonde Brouwerijstraat 14 (nu Corbletstraat) te Deurne.

Maria Luyckx werd begraven op het Sint Fredeganduskerkhof (niet in een concessie), haar man werd op 14 oktober 1914 begraven op het Silsburgkerkhof (perk F86). Mogelijk werd Julianus Nobels, die

enkele weken later overleed, begraven op het Sint-Rochuskerkhof maar daarvan ontbreken de registers van die periode in het archief.

Jean Baptist Van Laethem

28 APRIL 1888 - 19 OKTOBER 1914

Geboren te Borgerhout op 28 april 1888 en overleden te Keiem op 19 oktober 1914 (vermist). Zoon van Van Laethem Octaaf en van Sels Joanna Maria. Hij had nog vijf broers en zussen. De man was houtbewerker van beroep. Het gezin woonde Herentalsebaan 206 te Deurne.

Soldaat 2e klasse milicien 1908 8e Linie, 4e Compagnie.



ACHTERGROND

Op het oogenblik der mobilisatie bevond het 8e Linie zich te Laken, van waar het op 3 Augustus 1914, per spoor naar Rhisnes werd vervoerd.

Nadat het in het 28e Linie ontduddeld is geworden, neemt het dapper deel aan de verdediging der Versterkte stelling Namen. Het 8e Vestingtroepen wordt bij dagorder der Versterkte stelling Namen vermeld voor zijn schitterend gedrag op de dagen van 21, 22 en 23 Augustus.

Na den afbeulenden aftocht worden het 8e en het 28e, ten gevolge van hun zware verliezen, samengesmolten: zij vormen het nieuwe 8e Linie, met 3 bataljons.

Het neemt deel een de gevechten bij Dendermonde en trekt van daar naar den IJzer waar het zich, inzonderheid te Tervate, met roem overlaadt.

Gedurende de stabilisatieperiode bezet het 8e Linie achtereenvolgens de sectors van Nieuwpoort-Ramskapelle-Diksmuide-Boezinge-Merkem-Elverdingen en Nieuwkapelle.

Op 15 oktober 1914 lag het gedunde Belgische leger, versterkt met de 6000 marine-fusiliers van admiraal Ronarch langs de IJzer tot Knokkebrug en vandaar tot Boezinge. De lengte van dit front was meer dan 36 km lang.

Diksmuide lag op een vooruitspringende hoek. Te Nieuwpoort diende men meester te blijven van de sluizen. Indien het Duitse leger in het begin van de slag zich hadden meester kunnen maken van deze twee steden, zouden ze de Belgische soldaten in de rug kunnen vatten.

De 4° divisie onder generaal Michel bezette het front vanaf Tervate, langs de IJzer met vooruitgeschoven posten te Keiem en te Beerst.

Op 16 oktober donderde voor het eerst het kanon op de IJzerboorden.

Op 18 oktober waren er verwoede gevechten tegen Beerst en Keiem. Keiem viel , maar het werd spoedig teruggewonnen.

19 oktober: Het Belgische leger ontruimt Keiem en gedeeltelijk Beerst. De marine-fusiliers vielen Beerst aan en geraakten niet verder dan de Kasteelhoek. 's Nachts trokken de Belgische Jagers en de Franse Mariniers de brug van Diksmuide weer over naar Kaaskerke.

De slag aan de IJzer barst op 18 oktober 1914 los. Aan de voorpost Keiem vindt de zogenaamde Slag bij Keiem plaats die een drietal dagen zal duren. Keiem wordt hierbij zwaar gebombardeerd en tegen de eerste middag reeds ingenomen door de Duitsers.

Op 19 oktober proberen het 8ste en het 13de Linieregiment Keiem tevergeefs te heroveren. Tijdens een verwarde aftocht sneuvelen talrijke Belgische soldaten. Uit vrees dat de Duitsers de IJzer zouden oversteken via de Tervatebrug wordt deze opgeblazen. 628 soldaten die tijdens deze slag sneuvelden, liggen op de Belgische begraafplaats in Keiem.

De volgende dagen worden de Belgische stellingen bij de bocht van Tervate door de Duitsers zwaar beschoten. In de nacht van 22 oktober slagen de Duitsers erin om ongemerkt de IJzer over te steken.

Door de onderwaterzetting van de IJzervlakte van eind oktober 1914 moeten de Duitse troepen, met uitzondering van een aantal voorposten in Stuivenskerke. Hun stellingen op de linkeroever van de IJzer verlaten. Hiermee wordt de Eerste Wereldoorlog een vier jaar gedurende stellingenoorlog. Door de ligging bij de frontlijn wordt Keiem bijna volledig verwoest.

bron: info bord Keiem



KEIEM BEGRAAFPLAATS

Hier werden de lichamen begraven van Belgische militairen die sneuvelden in de bocht van Tervate, Pervijze, Beerst, Keiem, Leke en ten zuiden van Diksmuide.

Van de 628 personen hier begraven zijn er slechts 225 bij naam gekend.

Joseph Bellings

14 DECEMBER 1893 - 22 OKTOBER 1914



Geboren te Schaffen op 14 december 1893 en overleden te Stuivekenskerke aan de IJzer op 22 oktober 1914.

Soldaat 2e klasse milicien 1913 1e Karabiniers 1e Compagnie. Stamnummer: 131/58542.

HERDENKINGSPLAKKAAT

Sint-Pieterskerk (buiten tegen voorgevel), Stuivekenskerkestraat.

"22 - X - 1914

VAN HIER VERTROKKEN DE KARABINIERS

VOOR DE HELDHAFTIGE TEGENAANVAL

VAN TERVAETE

ONGEVEER 1200 BLEVEN OP HET SLAGVELD

D'ICI LES CARABINIERS PARTIRENT

À L'HÉROÏQUE CONTRE-ATTAQUE

DE TERVAETE

ENVIRON 1200 RESTÈRENT SUR LE TERRAIN"



Petrus Valentin Van Damme

9 JUNI 1893 - 22 OKTOBER 1914



Geboren te Borgerhout op 9 juni 1893 en overleden te Stuivekenskerke Pervyse op 22 oktober 1914. Zoon van Frans Antoon Van Damme en van Joanna Voet. Hij had nog een broer. Het gezin woonde Herentalsebaan 386 te Deurne.

Soldaat 2e klasse milicien 1913 1e Grenadiers, 8e Compagnie.

ACHTERGROND

IJzerdijk z.nr. Gedenkteken voor de gesneuvelden van het 2de bataljon/1ste grenadiers en de Slag aan de IJzer oktober 1914.



Op 22 oktober 1914 slagen Duitse troepen erin om voor dageraad ter hoogte van de bocht van Tervate onopgemerkt de IJzer over te steken en de volledige bocht van Tervate in te nemen. Hierop start het Belgische Leger tevergeefs twee tegenoffensieven: een eerste met het Eerste Regiment Karabiniers o.l.v. kolonel Biebuyck en een tweede vanuit de hoeve Vicogne met het Tweede Bataljon 1ste Grenadiers o.l.v. majoor d'Oultremont. Zijn bataljon blijft echter op 300 m van de IJzeroever steken. Hoewel het Belgische leger er niet in slaagt om de Duitse troepen terug tot over de IJzer te dwingen, wordt een verdere doorbraak van de Duitse troepen hierdoor (voorlopig) voorkomen.

Obeliskvormige pijler op vierzijdig voetstuk met afgeschuinde bovenzijde in blauwe hardsteen. Aan de voorzijde, bronzen kenteken van de grenadiers. Links gedenkplaat met uitgehouwen opschrift: "Aan de gesneuvelden van het 2de bataljon 1ste grenadiers die op 22 oktober 1914 gevallen zijn in de stormloop uitgevoerd onder het bevel van majoor S. A. Graaf Hendrik D'Oultremont". Rechterzijde zelfde gedenkplaat maar met Franstalig opschrift.

In de late middag van donderdag 22 oktober 1914 werd door majoor Henri d'Oultremont en zijn Grenadiers de ultieme poging ondernomen om de Duitsers weer naar de IJzer terug te drijven. Het moedige optreden van de majoor had tot gevolg dat de ene Duitse linie na de andere werd doorbroken. Maar net op het ogenblik dat ze bijna de oever van de IJzer bereikten, werd de majoor dodelijk getroffen. Dit betekende het einde van de stormloop.

Dit monument zou staan op de plaats waar majoor Henri d'Oultremont en de meeste van zijn Grenadiers zouden zijn gesneuveld toen ze de oever van de IJzer bijna hadden bereikt.

In Augustus 1914 werd er uit het gemobiliseerd regiment Grenadiers eene brigade gevormd.

Gedurende het eerste deel van den oorlog namen de twee regimenten Grenadiers deel aan al de uitvallen uit Antwerpen en streden dapper te Hofstade, Elewijt, Molen, Werchter, Opdorp en St-Amands.

Tijdens den aftocht van het leger waren zij in de achterhoede te Schoonaarde en te Berlaar.

De slag aan den IJzer was bijzonder zwaar voor de Grenadiers. Van 21 tot 30 October 1914 vochten zij, zonder verpoezen en in verschrikkelijke omstandigheden, te Tervate, te Schoorbakke, te Stuivekenskerke, aan den Groot-Beverdijk en te Pervijze.

Met de wrakken der twee regimenten kon er niet eens één regiment worden gevormd.

Joseph Louis Schelkens

25 SEPTEMBER 1886 - 23 OKTOBER 1914

Geboren te Deurne op 25 september 1886 en overleden te Steenstraete op 23 oktober 1914.

Hij was op 24 augustus 1912 te Borsbeek gehuwd met Leysen Theresia Stephania Josepha. Het gezin had een dochter geboren 24 december 1912. Hun zoontje geboren op 12 maart 1914 was reeds op 1 juni 1914 overleden. De man was voerman van beroep, het gezin woonde Oude Baan 38 (nu Manebruggestraat) te Deurne.

Soldaat 2 e klasse milicien 1906 5 e Genie, Compagnie Pioniers.

Joannes Josephus Maria De Bosscher

23 AUGUSTUS 1893 - 24 OKTOBER 1914

Geboren te Deurne op 23 augustus 1893 en overleden te Fortem (Alveringem) op 24 oktober 1914, zoon van De Bosscher Joannes Baptista (schoolhoofd in Deurne-Zuid) en van Celens Leontina Catherina. Hij had nog een broer en een zus. Het gezin woonde Sint Rochusstraat 150 te Deurne. De man was onderwijzer.

Soldaat 2e klasse milicien 1913 brancardier 10e Linie.

Oorspronkelijk begraven te Alveringem en 1 augustus 1922 overgebracht naar de militaire begraafplaats bij Sint Pieterskerk te Oeren, Oerenstraat, , graf nr 330,



ACHTERGROND

10e LINIE

Vanaf de mobilisatie helpt het Regiment onder het bevel van Kolonel Verbist mee aan de organisatie en de verdediging van de Versterkte Stelling Namen.

Na de inname der stad ontsnapt het langs de streek Tusschen-Samber-en-Maas en bereikt met groote moeite Frankrijk.

Langs de zee naar België teruggekeerd, reorganiseert het zich te Kontich en doet den uitval mee langs St-Kathelijne-Waver en neemt deel aan de roemrijke gevechten van St-Gillis-Lebbeke (26-27 September).

Daarna volgt de historische aftocht naar den IJzer; op 18 October wordt het geweldig aangevallen te Keiem en het verdedigt tijdens den slag aan den Lier de streek van Stuivekenskerke.

Tijdens de stabilisatie bezet het regiment de sectors van Nieuwpoort (25-12-14 tot 20-2-15), Drie Grachten (28-2 tot 12-3), Ramskapelle (26-3 tot 17-10), fort van Knocke (18 tot 27-10), Diksmuide (5-12-15 tot 10-5-16).

Stafkolonel Baltia heeft Generaal Verbist aan het hoofd van het regiment opgevolgd. Daarna komt Ramskapelle (25-5-16 tot 20-3-17).

Reorganisatie, samenstelling van het 20e Linie, vertrek van Kolonel Baltia die door Kolonel Deisser wordt vervangen. Dan volgt Steenstraat (15-5 tot 6-7), Luigem, Merkem (17-11-17 tot 1-2-18), Boezinge (27-3 tot 29-5), Diksmuide (28-6 tot 28-9).

En eindelijk het bevrijdingsoffensief; inname van Essen op 29-9 en Kortemark op 14-10. Op 11-11-18 bezet het regiment den westeroever van de Schelde ten Zuiden van Gent.

Op zijn vaandel prijken de vermeldingen:

NAMEN - DENDERMONDE - IJZER - EESEN - KORTEMARK.



Joseph Geyskens

8 DECEMBER 1895 - 24 OKTOBER 1914

Geboren te Deurne op 8 december 1895 en overleden op 24 oktober 1914 (bevestigd door een vonnis van de Rechtbank van 1e aanleg op 8 april 1932). Hij was de zoon van Geyskens Louis en van Janssens Maria Ida. Hij had nog een broer en twee zussen. Hij was borstelmaker van beroep en woonde Ruggeveld 153 te Deurne.

Soldaat 2e klasse oorlogsvrijwilliger 3e Linie

ACHTERGROND

Het 3de linieregiment, ook wel de '3de piotten' genoemd, kreeg het op 18 augustus 1914 bijzonder hard te verduren bij Grimde. Net zoals vele andere eenheden werden ze ingezet in de operaties voor Antwerpen, tussen 24 augustus en 27 september 1914. In oktober 1914 werden het 3de en 23ste linieregiment zwaar op de proef gesteld tijdens de Slag aan de IJzer, waar ze de bocht van Tervate verdedigden en zware gevechten leverden bij Schore en het bruggenhoofd van Schoorbakke

Jan Truyts

30 APRIL 1896 - 26 OKTOBER 1914

Geboren te Deurne op 30 april 1896 en overleden te Adinkerke op 26 oktober 1914. Zoon van Truyts Jozef Egied en van Helsen Maria Philomena. Het gezin woonde Sint-Jozefstraat 13 (nu Merksemsteenweg) te Deurne. Hij had nog vier broers.

Soldaat 2e klasse oorlogsvrijwilliger 1914 3e Linie.

ACHTERGROND

Het 3de linieregiment, ook wel de '3de piotten' genoemd, kreeg het op 18 augustus 1914 bijzonder hard te verduren bij Grimde. Net zoals vele andere eenheden werden ze ingezet in de operaties voor Antwerpen, tussen 24 augustus en 27 september 1914. In oktober 1914 werden het 3de en 23ste linieregiment zwaar op de proef gesteld tijdens de Slag aan de IJzer, waar ze de bocht van Tervate verdedigden en zware gevechten leverden bij Schore en het bruggenhoofd van Schoorbakke

Joseph Henri Gysemans

18 MAART 1889 - 29 OKTOBER 1914

Geboren te Zoersel op 18 maart 1889 en overleden te Ramskapelle op 29 oktober 1914. Gehuwd te Deurne op 28 september 1912 met Brocken Ludovica Josephina, geboren te Deurne op 5 mei 1889. Zij hadden een zoon Gysemans Louis Frans, geboren te Deurne op 28 juni 1914 en overleden te Deurne op 30 augustus 1914. De man was dokwerker, het gezin woonde Ertbrugge 7 te Deurne.

Soldaat 2e klasse milicien 1909 6e Linie 11e Compagnie.

ACHTERGROND

Van 17 tot 23 October bezet het 6e den sector van Nieuwpoort.

Den 29n is het 6e hervormd op piket en bezet Allaertshuizen, Jockveld en de , « Briqueterie ». Op 30 October 's morgens bezetten de Duitschers den spoorweg en het dorp. Hun vooruitgang wordt

echter gestuit door de bataljons van het 6e, geholpen door de Franschen. De toestand is netelig. Alhoewel onze troepen uitgeput zijn en de munitie begint te ontbreken, wordt een tegenaanval bevolen. Ramskapelle moet heroverd en de verdedigingslijn van den spoorweg hersteld. Die tegenaanval moet plaats hebben in den namiddag van den 30n en den nacht van 30 op 31. Nemen er aan deel: het 6e, een bataljon van het 7e, twee compagnies van het 14e en Fransche bataljons. De troepen vorderen met moeite in den nacht, en lijden zware verliezen.

Te 6 u. 30' blazen de klaroenen van het 6e den aanval. Al de infanteristen stormen onverschrokken ten aanval en bereiken in een sprong den rand van het dorp: zij dringen er binnen en dan verder naar den spoorweg die aan den vijand wordt ontnomen.

In die verrichting waarin het zich met roem overlaadde, verloor het 6e 31 dooden, waaronder 3 officieren, en 173 gekwetsten, waaronder 5 officieren.

Op 8 oktober verlaat het regiment Antwerpen en trekt zich terug achter de IJzer, waar het eerst vanaf 14 oktober Nieuwpoort verdedigt en op 23 oktober met rust gezonden wordt te Wulpen. Het 26 Linie is ontbonden.

Tijdens de nacht van 29 op 30 oktober breken om 0500 uur het Duitse 48 Infanterieregiment en 52 Infanterieregiment door de verdedigingslijn van het 5 Linie. Het 6 Linie ontvangt het bericht dat Ramskapelle in Duitse handen is gevallen en stuurt twee compagnies van het 1 bataljon naar Ramskapelle.

Na hevige gevechten op 30 en 31 oktober 1914 verovert het 6 Linieregiment, samen met het Franse 16 Bataillon de Chasseurs à Pied, het dorp Ramskapelle. 's Avonds vermeldt het dagorder van Luitenant-Generaal Dossin: "Ik bied, heel in 't bijzonder, mijn warmste gelukwensen aan het 6 Linieregiment aan, dat vanaf de eerste uren van de 31 oktober aan de tegenaanval op Ramskapelle deelnam, na gedurende de dag van 30 oktober en heel de nacht van 30 op 31 oktober met de grootste krachtadigheid te hebben gestreden."

Joseph Serafinus Maria Stenten

26 SEPTEMBER 1887 - 29 OKTOBER 1914

Geboren te Schoten op 26 september 1887 en overleden te Veurne op 29 oktober 1914. Zoon van Antonius Augustinus Stenten, smid, en van Joanna Maria Theresia Van Lombergen

Soldaat 2e klasse milicien 1906 4e Linie 5e Compagnie.

ACHTERGROND

Op 21 oktober was reeds een deel van de polder Noord van de IJzer onder water gezet door aan het sluizencomplex van Nieuwpoort de verlaten van de Kreek van Nieuwendamme te openen. Het plan zelf wordt opgesteld door de staf van het Belgische leger. Het leger was echter niet vertrouwd met de plaatselijke situatie. Daarom wordt beroep gedaan op Karel Cogge, als raadgever. Hij was toezichter bij de Noord Watering Veurne, het geheel van grachten, sloten en vaarten dat de IJzervlakte Zuid van de IJzer ontwatert, en vertrouwd met elk détail van de watering. In de nacht van 28 op 29 oktober 1914 worden bij vloed de verlaten van Veurne-Ambacht aan de Ganzepoot in Nieuwpoort geopend door Belgische militairen. Hendrik Geeraert, een burger die al hielp bij de allereerste inundatie op 21 oktober, is er ook hier bij. Het zeewater stroomt krachtig door de Veurne-Ambacht verlaten in de Noordvaart en verspreidt zich verder door de sloten en grachten over de

polder. De sluizen worden weer gesloten wanneer het water in de Noordvaart even hoog staat als het niveau van de zee. Dat maneuver wordt bij de volgende hoge getijden, om de twaalf uur, nog enkele keren herhaald. Ondertussen worden Pervijze, Ramskapelle, Nieuwpoort en Diksmuide onophoudelijk gebombardeerd. Om redenen waarover men enkel kan speculeren hebben de Duitsers het belang van het sluisencomplex en de mogelijkheden tot inundatie niet erkend. Pas wanneer de polder in een ontoegankelijke watervlakte is veranderd en hun troepen Zuid van de IJzer hopeloos vast zitten, geven ze zich rekenschap van het gebeurde.

Op 29 oktober 1914 valt Diksmuide na hevige gevechten op de spoorweg Nieuwpoort-Diksmuide. De Duitse generaal Erich von Falkenhayn, chef van de Duitse generale staf, heeft ondertussen de sterkte van zijn 4e en 6e leger opgebouwd om na de IJzer de havens van Calais en Boulogne in te kunnen nemen. Op deze manier hebben de Duitsers een voordeel van 6-tegen-1.

Op 30 oktober 1914 wordt de tweede Belgische verdedigingslinie toch gebroken door een aanval tussen Nieuwpoort en Rijsel door de Duitse 5e reservedivisie. Als ze Pervijze en Ramskapelle proberen in te nemen stuiten ze op hevige tegenaanvallen van de Belgen en Fransen. Ze proberen zich terug te trekken achter de IJzer maar ondertussen is het water zo gestegen dat het hele gebied ten Westen van de IJzer blank staat.

Het front aan de IJzer zit muurvast. De Duitse keizer verlaat ontmoedigd het front. Alleen rond Ieper wordt volop gestreden over de paar meters grond tussen de Duitse en Britse linies

Ruth Jacques

16 MAART 1865 - 4 NOVEMBER 1914

Ruth Jacques werd geboren te Eben-Emael op 16 maart 1865 en overleed te Fazakerley (Liverpool) op 4 november 1914. Zoon van Ruth Jean Joseph en van Deleixhe Marguerite. Gehuwd te Bilzen op 13 mei 1893 met Cuvelier Marie Louise Josephine Micheline, geboren te Bilzen op 7.1.1867. Het gezin had twee kinderen, een zoon en een dochter, en woonde te Deurne, Herentalsebaan.

Hij was op 23 oktober 1914 zwaar gewond bij de gevechten rond Ramskapelle en overgebracht naar het hospitaal te Liverpool. Hij werd begraven op het kerkhof Kirkdale van Liverpool (Screen Wall. II. R.C. 62).

Hij was kapitein-commandant van het 5e Linie regiment. Drager van de Orde van Leopold II, het Oorlogskruis en Militair Kruis 2e klasse (voor 25 jaar dienst).



ACHTERGROND

Het 5e Linieregiment hield in 1914 garnizoen te Antwerpen; bij de mobilisatie in Augustus werd het ontbonden en, samen met het 25e Linieregiment, vormde het de 5e gemengde brigade, die met de 6e en de 7e de 11e Legerdivisie uitmaakte.

Het 5e Linieregiment nam in Augustus en September 1914 deel aan de bloedige uitvallen uit Antwerpen. Den 12e September, te Molen, gehucht van Rotselaar-bij-Leuven, lijdde het ontzettende verliezen zowel aan officieren, als aan onderofficieren en soldaten.

In October, aan den IJzer, onderscheidde het regiment zich te Ramskapelle en te Lombardzijde. Daarna neemt het deel aan de heilige wacht.

