

# DE BENDE VAN HOBOKEN

3/4 de mysterieuze Moré



Ik denk, ik hoor iets, en het loeit  
door parken en kastelen heen

Hoofden vullen zich met verontrustende geluiden.  
Krakend groeit de werkelijkheid.



POËZIE POSTERZIJDJE: LIES VAN GASSE  
POËZIE: LIES VAN GASSE  
STRIPTEKENING: MILA VAN GOETHEM  
TEKST PLANZIJDJE: LIES VAN GASSE EN  
MILA VAN GOETHEM  
TEKENINGEN: LIES VAN GASSE EN  
MILA VAN GOETHEM  
VORMGEVING: WATSON MEMIĆ  
WWW.LIESVANGASSE.BE | 2024

V.U. SOPHIE GOYVAERTS  
LOUISALEI 7, 2660 HOBOKEN