

# K'ANJER

---

Je droeg je rode outfit, eerste keer  
Wij zagen een stukje huid erdoorheen  
Ik herkende de contouren van je lijf

Stapte je naar café Strange, verlegen?  
Liep je over de Turnhoutsebaan, verlegen?  
Schreed je voorbij de Roma, verlegen?

Ik raadde onmiddellijk de vraag op je lippen  
Wij zagen de strakheid van je body  
Je liep op je glitter schoenen

Dan vraagt u; wie is die borgervriend?

*Filip Sebreghts*

## KEUZE VAN

- **Oskar Gonzalez** van Colectivo Amor!ka
- **Nils Geylen** van De Dagen